

Anders från Örebro hittade kärleken och flyttade till Taiwan

Har du hört talas om staden Hsinchu? Nej, det hade inte Anders Twetman från Örebro heller för några år sedan. Men nu bor han i Hsinchu i på Taiwans västkust, tillsammans med sin fru Yini och den tre månader gamla sonen Jonathan.



Peter Twetman vid den gamla stadsporten i Hsinchu i Taiwan. Staden har också blivit ett centrum för högteknologisk industri i Taiwan.

”Det jag saknar mest med

– Min fru pratar bara kinesiska med Jonathan. Jag pratar bara svenska, säger Anders Twetman.

Han åker till Örebro någon gång per år och besöker föräldrarna på Öster eller till sommarstugan utanför Ludvika.

– Det jag saknar mest med Sverige är kebabpizza. Här i Taiwan finns både pizza och kebab, men inte kebabpizza. Näja, vi tar det från början.

Anders Twetman gillade robotar. När han började på Chalmers i Göteborg var det med målet att på något sätt ta sig till robotarnas förlovade hemland, det vill säga Japan. Han försökte komma till Japan som utbytes-

student, men fick nej. Men så dök det upp en möjlighet att i stället komma till Taiwan, till en stad som han aldrig hade hört talas om, nämligen Hsinchu. Här fanns bland annat ett svenskt företag som hette SHL (nej, det har ingenting med ishockey att göra).

– När jag kom kände jag nästan att jag ville flyga hem nästa dag. Jag var trött. Det var varmt. Jag var ensam. Och det fanns ingen madrass i rummet jag fick.

Men det kom en madrass till rummet. Han började få vänner. Efter en tid i Taiwan lärde han känna Yini – och de blev ett par. Han tog en intensivkurs i kinesiska.

”

När jag kom kände jag nästan att jag ville flyga hem nästa dag.



2013 flyttade Anders Twetman till staden Hsinchu på Taiwans västkust. Han arbetar för det svenskägda företaget teknikföretaget SHL.



Taiwan ligger i Stilla havet utanför Kinas östkust. Norr om Taiwan ligger Japan, och söderut Filippinerna.

Fakta Taiwan

Befolkning: 23 miljoner invånare.

Språk: Mandarin, taiwanesiska - som båda är dialekter av kinesiska - och en rad olika språk som talas av Taiwans ursprungsbefolkning.

Huvudstad: Taipei.

Politisk status: I praktiken är Taiwan en egen stat, med ett demokratiskt styrelseskick, men det är bara 15 länder i världen som erkänner Taiwan.

Historia: När Maos kommunistiska styrkor segrade i Kina 1949 flydde nationalisternas ledare Chiang Kai-shek till Taiwan, där han etablerade sin administration. Taiwan demokratiserades i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Fortfarande är det officiella namnet Republiken Kina. Vid valet den 11 januari i år segrade den liberala presidenten Tsai Ing-wen. Hon är Taiwans första kvinnliga president.

Ekonomi: I välståndsligan ligger Taiwan högre än exempelvis Danmark och Island, men något lägre än Sverige och Tyskland.

De tre bästa sakerna med Taiwan, enligt Anders Twetman

1. Naturen är otrolig. Till exempel de varma källorna. Det finns varma källor vid fritidsanläggningar. Men är du lite äventyrlig kan du också hitta dem i exempelvis floder.
2. Det är så otroligt smidigt. Det är alltid öppet någonstans om jag behöver köpa något. Jag var hemma i Sverige en gång och skulle köpa ett par jeans tidigt på kvällen. Det gick inte. Allt var stängt. Och kulturen i allmänhet i Taiwan är att folk är väldigt hjälpsamma.
3. Det finns så mycket liv överallt hela tiden. Det är små stånd som säljer olika typer av mat, gamla gummor som säljer grönsaker längs vägen eller tempelparader som rör sig genom staden med trummor och basuner. Är man ute i till exempel Örebro en tisdag eftermiddag är det ju tämligen dött.

Du kan läsa mer om Taiwan på Anders Twetmans blogg: <http://www.renegadewritings.com/category/taiwan/>

Sverige är kebabpizza”

2011 tog han sin examen i automation och mekatronik vid Chalmers i Göteborg. Ett krångligt sätt att uttrycka en utbildning som rör sig i gränslandet mellan dataprogrammering och maskinteknik. Och var börjar en nybliven ingenjör i Göteborg att arbeta? Anders Twetman fick jobb på Volvo Cars.

– Men jag blev trött på att ha världens längsta långdistansförhållande, säger Anders Twetman.

– Så jag bestämde mig för att flytta till Hsinchu. Jag skrev ett mejl till SHL där jag berättade att jag är ingenjör och undrade om de möjligen kunde ha ett jobb åt mig. De svarade att de ville att

jag skulle komma på intervju så fort som jag hade landat.

Så sedan 2013 bor Anders Twetman tillsammans med sin Yini i Hsinchu på Taiwans västkust. För tre månader sedan föddes sonen Jonathan.

SHL är ett svenskt företag som specialiserat sig på tillverkning av autoinjektorer. En avancerad manick som gör att du kan ta en spruta med läkemedel, utan att vara det minsta sjukvårdskunnig. Till exempel en diabetiker som behöver insulin eller en allergiker som akut behöver allergimedien.

Hsinchu och grannstaden Taoyuan har blivit vad Kista är för Sverige. Ett

”
Jag blev trött på att ha världens längsta långdistansförhållande

centrum för högteknologiska företag. SHL har en fabrik i Taiwan, en i Kina och säljer också maskiner för tillverkning av autoinjektorer till exempelvis Nordamerika.

Anders Twetmans hustru Yini arbetar som lärare:

– En skillnad gentemot Sverige är att läraryrket har väldigt hög status, säger Anders Twetman.

Han visar mig runt i Hsinchu. Vallgraven mitt i stan är upplyst, med något som liknar en blå julbelysning. Den 25 januari firades det kinesiska nyåret. Mitt i en stor rondell ligger den gamla stadsporten. Och vi äter middag på en matmarknad i närheten.

I januari är det behaglig svensk sommartemperatur i Taiwan, men det kan blåsa riktigt rejält och regna. Snö där emot är ovanligt.

– Men jag minns faktiskt en gång när det snöade. Alla åkte med bil upp till bergen för att titta. Det var otroliga köer. Och så hade de snögubbar på motorhuven när de åkte tillbaka, säger Anders Twetman.

Fotnot: Lars Ströman är till vardags politisk redaktör på NA.



Text & foto
Lars Ströman

019-15 50 29
lars.stroman@mittlemedia.se